

**Bart van Loo (1973)** heeft een Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans.

Hij heeft een passie voor schone letteren en de negentiende eeuw.

Deze komen samen in zijn liefde voor schrijvers als Balzac, De Maupassant, Flaubert en Hugo.

Hij wordt een ‘ongeneeslijke francofiel’ genoemd.



Lezen is reizen in je hoofd, vindt Van Loo. Zelf maakte hij talloze reizen door Frankrijk: in het voetspoor van zijn geliefde schrijvers met hun boeken onder de arm. Hij schreef er in 2006 over in zijn boek *Parijs retour*, waarvoor hij de Groene Waterman publieksprijs ontving.

Voor *Als kok in Frankrijk* heeft Bart Van Loo jarenlang de geheimen van eeuwenoude kookboeken en de gastronomische charmes van literaire meesterwerken bestudeerd. Geeft het oeuvre van Chateaubriand het geheim van de ideale steak prijs? Hoe bereidde Alexandre Dumas olifantspoot? Hoe is de Pêche Melba ontstaan en waar komen croissants en vol-au-vent vandaan? Hoe maak je vis voor honderden genodigden? Wat zijn gargantueske eieren?

*Als kok in Frankrijk* is een boek om je vingers bij af te likken.

Bart van Loo wil een ambassadeur zijn voor de Franse cultuur, die volgens hem steeds meer in de verdrrukking komt. Dit doet hij via boeken en optredens, via zijn site [www.bartvanloo.info](http://www.bartvanloo.info). En op tv (met cultuurflitsen over Frankrijk en Franse chansons in *De wereld draait door*). Komend voorjaar is hij te zien in een reprise van zijn show over het Franse chanson '*Une belle histoire*', waarin hij samen met de groep *Eddy et les Vedettes* de chansons op zeer bezielde wijze ten tonele brengt.

# *Uitnodiging*

*Franse avond*

*in de Waalse kerk te Delft*

*met*

**Bart van Loo**

***'Als kok in Frankrijk'***

**Langs literaire, culinaire en historische paden bereikt Van Loo het summum van eten en lezen.**

***op donderdag 23 oktober a.s.***

***om 20.00 uur***

### **Franse Cultuur en de Waalse Kerk**

De invloed van de Franse cultuur in Nederland is aanzienlijk en wijdvertakt. Naast de Franse tijd, 1795-1813, heeft de Reformatie hiertoe krachtig bijgedragen door een aanzienlijke instroom van geloofsvluchtelingen uit België (Wallonie) en Frankrijk in de 16de en 17<sup>de</sup> eeuw.

Er ontstonden toen door heel Nederland 68 zgn. Waalse kerken, waarvan er nu nog 14 bestaan. Zo heeft de Waalse Kerk in Delft een Franstalige predikant, Ds Badry, en worden er elke 2 weken Franstalige kerkdiensten gehouden. Deze kerken waren niet alleen religieuze ontmoetingsplaatsen voor de vluchtelingen maar ook centra van waaruit de Franse cultuur zich als vanzelf in Nederland verspreidde.

De kerkenraad van de Waalse kerk te Delft wil deze laatste functie weer nieuw leven inblazen nu de Franse

taal in het voortgezet onderwijs terrein dreigt te verliezen, terwijl de interactie met Frankrijk in de Europese unie juist toeneemt. Dit kan door ruimte te bieden aan evenementen voor liefhebbers van Frankrijk.

Het historisch kerkgebouw leent zich hiertoe uitstekend. Het is een onderdeel van het Prinsenhofcomplex en is al meer dan 400 jaar het onderdak van de Franstalige Waalse Kerk, waar destijds Willem van Oranje kerkte en, naar verluidt, tijdens de dienst het bericht van Leiden's ontzet ontving. Ook liggen er zijn kleinkinderen van de Portugese familietak in begraven.

## ***Uitnodiging elfde Franse avond***

voor bewoners van Delft en omstreken met belangstelling voor Frankrijk

Op uitnodiging van de kerkenraad van de Waalse kerk te Delft zal

**Bart van Loo**

donderdag 23 oktober 2014 om 20.00 uur een lezing houden over:

**‘Als kok in Frankrijk’**

***Literaire recepten en culinaire verhalen***

In deze causerie wordt u een greep uit de lekkerste Franse literaire recepten aangeboden. Franse schrijvers laven zich immers sinds mensenheugenis aan het zintuiglijke genot dat gepaard gaat met koken.

De lezing is in het Nederlands; na afloop napraten bij een glas wijn.

Ook is er gelegenheid om een gesigneerd exemplaar van de boeken en CD's aan te schaffen.

Plaats: Waalse kerk, Oude Delft 179-181.

Tijd: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur

Entree: € 10,00 (inclusief wijn)

Nadere informatie: tel. **015-2123051**

[www.eglisewallonnedelft.nl](http://www.eglisewallonnedelft.nl)

Reserveren van plaatsen is mogelijk door:  
storting van x keer € 10 voor x toegangskaarten  
op giro no. 99335 ten name van Waalse Gemeente  
onder vermelding "Franse Avond".

Bij reservering via e-mail: [nellybodegom@hotmail.com](mailto:nellybodegom@hotmail.com) is  
betaling bij binnenkomst.